

Hvad skal der til for at forbedre integrationen?

INDLAND 18.12.2014 kl. 23:00

Formanden for Rådet for Etniske Minoriteter, ledelseskonsulent i Rudersdal Kommune Yasar Cakmak, fik Integrations-stafetten af socialrådmanden i Odense, Steen Møller.

»Jeg sympatiserer med Steen Møllers tanker om, at vi skal flytte fokus fra begrænsninger til muligheder, at vi skal stoppe klientgørelsen af etniske minoriteter og stille krav. Jeg vil dog supplere med, at vi også skal inkludere og give plads. Jeg kan ikke pege på en mirakelkur, men anser tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet som to helt centrale nøgler til en bedre integration, samt en anderledes positiv tone, retorik og holdningsændring i forhold til etniske minoriteter, en mindre polarisering og opdeling i ”dem og os”, og dermed en større mangfoldighed og stærkere sammenhængskraft i samfundet.

I Danmark har vi ikke været gode til at bryde den negative sociale arv, især når det gælder tosprogede børn og unge. Det kræver tid samt et langt og sejt træk, men på dette område er jeg optimistisk samt nærer både tillid og håb til den nye folkeskolereform, der rummer mange gode intentioner og elementer, der kan sikre, at en langt større andel af tosprogede børn og unge kan komme vellykket igennem uddannelsessystemet og videre på arbejdsmarkedet, som i sidste ende er afgørende for en (lige)værdig og kvalitativ deltagelse i samfundslivet, for selvværdet, selvopfattelsen, oplevelsen af at slå til og bidrage til samfundet.

Det er måske et lidt ømtåleligt emne, men et tredje område, som vi er nødt til at se på, er vores opfattelse af og forestilling om danskhed anno 2014. Hvor villige er vi som samfund til at ændre vores opfattelse af danskheden, der godt kunne rumme lidt flere realistiske og tidssvarende nuancer, være mere inkluderende og mangfoldig og bygge på indsigt og udsyn, så den ikke lukker sig om sig selv? Hvor villige er vi til at give plads til en danskhed, hvor alle borgere i dette land – uanset etnisk afstamning, udseende, madvaner, påklædning, religiøs overbevisning mm. – kan være en del af danskheden og være stolte af den?

Og så skal vi blive bedre til at se både proportionerne og perspektiverne i debatten. Vi har en tendens til at generalisere, når det handler om problemer, mens vi på den anden side opfatter succeshistorien som et enkeltstående særtilfælde.«